



Op 17 en 18 mei 2003 vindt als afsluiting van het seizoen voor de jeugd een slaapweekend plaats op de velden van SC Purmerland.

Er werden 2 slaaptenten en een entertainhal geplaatst op de velden en daarin vonden de F1, F2, E1, D1 en C1 hun eigen plekje. Er werden tal van activiteiten georganiseerd zoals: een excursie in het Ilperveld, een barbecue en een filmvoorstelling. Verder werd ook de Jaap van Tinteren-Penalty-bokaal uitgereikt.



Op 15 en 16 mei 2004 wordt een zeer geslaagd slaapweekend gehouden op camping het Rietveen in Landsmeer. Er werden vrijdags legertenten opgezet en zaterdag rond een uur of elf arriveerden de eerste pupillen.



Na de lunch was er o.a. een training bij de Zanddijk. Er waren ook een aantal activiteiten op het kampeerterrein (o.a. kussengevecht), een puzzeltocht door het Twiske en vloten bouwen. Na de avondmaaltijd stond er o.a. een dieren-geluidenspel in het Twiske op het programma. Verder vond er later op de avond voor de E1/D1 een dropping plaats. Zondag kon men zich na het ontbijt bezig houden met vissen of voetballen.

Het jaar daarop, 21 en 22 mei 2005, vond er weer een slaapweekend plaats op camping Het Rietveen.

Hierbij werd er een kanotocht gehouden, men ging naar een kaasmakerij in Oostzaan, er werden vloten gebouwd en er vond een puzzeltocht plaats, men kreeg een voetbaltraining o.l.v. Ron Leunk met assistentie van eredivisie speler Michael Dingsdag. Daarna was er een dropping en werd er een dieren-geluidenspel gehouden. De volgende ochtend kon men zich na het ontbijt nog even lekker uitleven en werden de uitslagen van de activiteiten bekendgemaakt.

De lokale omroep LOL heeft hiervan een sfeerreportage voor de TV gemaakt. In 2006 werd mede door de groei van het aantal jeugdleden uitgeweken naar de Stichting Jeugdkinderverblijven in Zeist. Daar werden op 20 en 21 mei 2006 in totaal 61 kinderen en 20 begeleiders begroet. Na een verkenning van de omgeving werd er een wandeling gemaakt naar het KNVB centrum en daarna door de bossen naar een speeltuin.

Later stond er een barbecue op het programma, gevolgd door het al bijna traditionele dierengeluidenspel.

De volgende morgen was er een onderling voetbaltoernooi georganiseerd, waarna aan het einde van de dag ook nog de penaltybokaal werd uitgereikt.

Op 21 en 22 april 2007 werd het slaapweekend georganiseerd in Nunspeet.

Kernwoorden hierbij zijn: kussengevecht, aarde, stokken, stof, zaklamp, batterijen, tekencontrole, luisteren, slaap, speurtocht, dierengeluidenspel, voetbaltoernooi, levend stratego, kabouterparcours, training-sparcours en heel veel hagelslag.

53 kinderen met begeleiding in een herberg aan een stuk landgoed met bos waar de kinderen 2 dagen heel veel plezier beleven.





De biljartclub werd opgericht op 21 november 1946 als onderdeel van de voetbalclub. Op de eerste vergadering waren 12 leden aanwezig.

De voetbalclub vond het wenselijk dat de biljartclub een eigen bestuur formeerde.

Het eerste bestuur bestond uit voorzitter J. Ooms, secretaris J. Tromp en S. Wals penningmeester en de wedstrijdleiders waren K. Evers en H. Edel.

De onderlinge competitie werd gespeeld op woensdag en donderdag avond in cafe Ooms. Later toen het ledental van 17 opgelopen was tot 31, door deelname van jeugdleden werd er ook op vrijdagavond gespeeld.

Door het verminderen van het ledenbestand werd er besloten alleen nog maar op vrijdagavond te biljarten en door het maximum van 25 leden is er een ledenstop tot 1980.

Langzaam is het ledental terug gelopen tot 11 leden, vanaf 1946 is er gespeeld in cafe Ooms wat later cafe Buis is geworden en daar is gespeeld van 1962 tot 1973.

Door sluiting van cafe Buis kwamen we in 1974 in de kantine van Purmerland.

De voorzitters in de afgelopen jaren waren: J . Dupuy - 32 jaar , S . Oly sr. - 10 jaar , B. Beets - 15 jaar en het huidige bestuur bestaat nu uit:

S. Oly jr. voorzitter, A. de Groot, secretaris en R. Niezen penningmeester.

Bijzondere leden door de jaren heen

Na de voorzitters vanaf 1933 tot 1953 in de personen van Klaas Laan en Ab Lust, waar overigens niet zo heel veel van bekend is , komt er van af die tijd meer aan toonbare stukken uit het archief.



Klaas Laan



Ab Lust



Klaas Hos † (8 maart 1931 – 16 juli 2003)

Vele van de oudere onder ons zullen zich Klaas Hos herinneren, maar toch vinden we het gepast om hier even bij stil te staan in ons jubileum boek, want wat zou Klaas het mooi gevonden hebben om dit 75 jarig bestaan samen met ons te vieren.

Mede doordat Klaas ook zo kon genieten van het in 1983 gevierde 50 jarig bestaan waar Klaas ook de grote animator van was omdat toen te realiseren en veel verhalen uit het verleden kon toelichten , maar helaas.

Er zijn natuurlijk ook vele leden geweest die onze vereniging groot gemaakt hebben en ook dat zullen wij niet vergeten, maar Klaas die zoveel jaren deel uitgemaakt heeft van het dagelijks bestuur van Purmerland is vanaf 1954, toen het bestuur bestond uit Ab Lust, Harry Bais en Jan Edel actief geweest in alle functies zoals voorzitter , secretaris en penningmeester en niet te vergeten alle neven functies die Klaas er nog bij gedaan heeft tot 2003, zoals elftalleider , scheidsrechter , toto en lotto samen met Kees van Vuure en ook nog actief als (invaller , speler) in elftallen als er te kort spelers waren. Kortom te veel om allemaal op te noemen.

Met een gerust hart kunnen we zeggen dat Klaas met al die mensen die met hem hebben samengewerkt in het bestuur , dat Klaas een man was van weinig woorden maar een soort Nestor is geweest die vele zaken tot een goed einde heeft gebracht in de opbouw van onze club. Werk dat in die tijd vaak gedaan moest worden met beperkte financiële middelen. De juiste man als het ging om de centjes en het verantwoord uitgeven daarvan.

Dagelijks als je bij de club komt realiseer je dat de sporthal (de Klaas Hos Hal) tot stand gekomen is door het bemiddelen van Klaas met de gemeente Ipendam Zo ook de nieuwe kleedlokalen en onze Panorama tribune op het tweede veld , door het oplossen van een puzzel in de Panorama.



Alles stond in het teken van **zijn..... Blauw - Zwarte** vereniging.

Nu is het dan zover dat onze vereniging S.C. Purmerland het 75 jarig bestaan kan vieren omdat er altijd mensen zijn geweest die met raad en daad de club zoveel fundatie hebben gegeven om dit voort te zetten.

Er zijn gelukkig weer andere bestuursleden die in de voetsporen van Klaas op hun eigen wijze verder zullen gaan om S.C. Purmerland op bestuurlijk niveau verder toekomst te geven.

Zo gaan we op naar het eeuwfeest want dat is ONZE VERENIGING met alle activiteiten die er nog bij horen zeker waard.



Bijzondere leden door de jaren heen

Jan Edel (Spekkie) † (bestuur: 1946 – 1969)

Bestuurslid, penningmeester, consul en bovenal terreinmeester en altijd aan het werk tussen het melken door (want Jan was veehouder) voor onze club. Van takkenbossen legger voor drainage tot mollenvanger en ook een trouw supporter van het eerste elftal en bekend om zijn enorm luide kreten van:” Hup Blauw – Zwartjes” langs de lijn.



Siem Wals (Siempie) † (bestuur: 1955 – 1974)

Siem is 16 jaar secretaris en contact man van de KNVB geweest en heeft in al die 16 jaar nog nooit een keer boete gekregen omdat er een ruil-formulier niet goed was ingevuld, iets waar toen nog een boete op stond. Siem heeft 35 jaar krijtlijnen getrokken onder de moeilijke omstandigheden waarin het veld zich vaak bevond. (zo veel prut als je nog nooit hebt gezien)

Verder was Siem een verwoed klaverjasser en een markant persoon die zelfs het toneel bij T . O . P . nog heeft gehaald met een lachwekkende rol: een echte clubman

Jaap Wals † (bestuur: 1957 – 1962)

Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van Purmerland en niet alleen als vaste keeper van SCP 1 maar ook als grote animator van ons oude clubgebouw, kleedlokalen enz.

Jaap is ook jaren leider geweest van het laagste elftal dat er was en heeft deze groep met de club van 30 nog jaren bij elkaar gehouden .



Cees van Vuure †
(bestuur: 1957 - 1970)

Cees is begonnen als eerste elftal speler en is altijd de club trouw gebleven, 12 jaar heeft Cees het penningmeesterschap onder zijn beheer gehad en had ook zitting in het senioren bestuur dat toen nog op zich zelf stond.

Samen met Klaas Hos heeft Cees 25 jaar het toto en lotto beheer onder zich gehad. De baten kwamen ten goede aan de vereniging .

Ook is Cees nog vele jaren jeugdleider geweest bij de jeugd senioren die er in die tijd waren als aanloop naar de senioren toe, dus als springplank naar de senioren en verder manusje van alles op vele gebieden o.a. als lasser.



Wim Komen †
(bestuur: 1971 - 1978)

Een goede welbespraakte voorzitter en grote animator in het contact met de gemeente IJpendam, want door zijn toedoen en aandringen bij het college kon het tweede veld gerealiseerd worden.

Dat veld werd op 13 augustus 1977 in gebruik wordt genomen door een wedstrijd waarvan Burgemeester Kerkhoven onder veel belangstelling de aftrap doet.

Siem Vet (Bas zn.) †
(bestuur: 1969 - 1981)

Bestuurslid van Purmerland en kantinebeheerder, keeper in het senioren elftal, lid van het senioren bestuur en de elftalcommissie.

Als in de winterperiode het voetballen niet doorgaat heeft Siem altijd op zondag, als er trainen is, de kantine open en is er erwtensoepp met brood. Verder doet Siem vele hand en spandiensten in wat voor vorm maar ook en heeft samen met zijn vrouw Dieuw veel voor onze club betekend.



Bijzondere leden door de jaren heen

Jan de Wit † (bestuur: 1978—1989)

In 1962 komt Jan na een mooie tijd bij OSV op 33 jarige leeftijd naar Purmerland en is dan nog lang niet afgeschreven wat voetballen betreft.

Zo wordt Jan nog een vaste speler voor het eerste elftal van Purmerland. Zijn kiezelharde kopballen uit een corner zal menig speler nog herinneren en ook de tomeloze inzet die hij had. Jan was iemand die altijd wilde winnen en als er spelers waren die daar niet aan voldeden dan werd je daar wel op aangesproken.



Toen er in 1964 een houten barak aangekocht werd in Schagen en deze opgebouwd moest worden met zelfwerkzaamheid van alle leden droeg Jan zijn steentje bij als een soort uitvoerder en dat paste hem wel.

Het was een hele verbetering voor de vereniging om een kantine te hebben.

Ondertussen blijft Jan gewoon voetballen en in de wedstrijd Kwadijk 1 – Purmerland 1 schiet Jan een bal bij de burgemeester door de ruiten!

Een gedreven speler die in het tweede elftal de locomotief wordt genoemd en hij wordt ook nog met het tweede ongeslagen kampioen. Het kan niet op bij Jan want hij wordt ook nog jeugdleider van de aspiranten en brengt zijn bevindingen over aan de jeugd van Purmerland en in het eerste jaar worden ook deze jongens onder zijn leiding ongeslagen kampioen en dat drie jaar achter elkaar.

Toen in 1972 oud aannemer Klaas van Noord kwam te overlijden terwijl deze bezig was met een nieuw clubgebouw voor Purmerland, twijfelde Jan niet en nam meteen de technische bouwzaken

over om wederom als een soort uitvoerder samen met Jaap Wals, Jan Groen sr en vele andere leden door te gaan. Het wordt een prachtig clubgebouw, waar we nu nog steeds een goed onderkomen aan hebben met o.a. de door Jan ontworpen bar, die er nu nog steeds is.



Tijdens de bouw is Jan ook nog trainer van het eerste elftal en als er op donderdag trainen is, stapt Jan zo van de bouw het veld op om te trainen en hij doet dit drie jaar achter elkaar als trainer van

de selectie. Jan was een strenge maar toch ook een goede trainer, hij vertelde alles maar een keer en dan moest je het begrijpen, een man van weinig woorden maar dadendus hop gewoon doen.

Na het voetballen en trainen vindt Jan dat het tijd is om voorzitter van de club te worden in 1977.

Hij heeft deze functie overgenomen van Wim Komen en Jan houdt dit elf jaar vol in het hoofdbestuur samen met Klaas Hos en Paul Gaaff.



Jan was een man die niet alleen bouwde maar waar je ook op kon bouwen, een man die ook altijd strijd leverde en het voortouw nam, maar ook overal goed inzicht in had.



Herman Cordes
(bestuur: 1980 - 2004)

Kantine en accommodatie beheerder die samen met Klaas Hos een goed beheer heeft gevoerd over de kantine en de sporthal en 25 jaar een bestuursfunctie heeft gehad en al die jaren lang de inkoop van de kantine heeft verzorgd met vele activiteiten .



Dit is natuurlijk zomaar een groep mensen die naar voren gehaald is en niets ten nadele van alle andere vrijwilligers maar deze mensen verdienen het om in het jubileumboek vermeld te worden mede omdat er in die tijd zonder grote sponsors of andere middelen financieel opgelet moest worden (alleen de toto en lotto) .

Zo hebben naar ons inzien deze mensen met de beperkte middelen die er waren , Purmerland gemaakt tot wat het nu is geworden.

